



HEEMKUNDEKRING - ROSMALEN

Secretariaat:
Postbus 64, 5240 AB Rosmalen

E-mail: info@heemkundekringrosmalen.nl
Website: www.heemkundekringrosmalen.nl

NIEUWSBRIEF – JUNI 2012

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste mensen,

De tijd gaat snel, de scholen hebben al weer zomervakantie. Hopelijk kunt u de tweede *Rosmalla* van dit jaar lekker in een zomerzonnetje gaan zitten lezen. Maar voor u dit gaat doen, zou ik met u graag even terugblikken op het afgelopen kwartaal.

Allereerst hebben we een zeer goede presentatie gehad van de heren Tiny Kappen en Arnold de Veer over onze bidprentjesverzameling. Het was een prettige en interessante avond, die door een mooi aantal mensen werd bezocht. De *Werkgroep Bidprentjes* heeft pas de toestemming van het bestuur gekregen om een volgende grote stap te gaan maken. Wat dat precies inhoudt ga ik u niet vertellen, dat zullen zij doen en ook laten zien. Via de pers zal er t.z.t. aandacht aan worden besteed. Ik raad dan ook iedereen, die maar een beetje interesse heeft in bidprentjes of stamboomonderzoek, aan om te komen. Vergeet niet te reserveren, want vol = vol!

Helaas moeten we concluderen dat de film *'n Muffelke Rusmolle*, waarvoor we in samenwerking met *Perron 3* grootst uitgekapt hadden, slecht bezocht is. Misschien heeft het meegespeeld, dat het uitgegane persbericht door de meeste lokale media niet was opgepikt.

De geplande, nieuwe wandeling door het centrum van Rosmalen van de heer Jo Versteijnen heeft op 5 juni plaats kunnen vinden. Het was

(onverwacht) heerlijk wandelweer en de grootte van de groep was precies goed. Bewapend met een map met informatie en foto's van toen, nam Jo ons onder zijn hoede en leidde ons door een stukje Rosmalen. Het was heel leuk dat de deelnemers heel verschillend waren; er liepen een paar rasechte 'Rusmollese minse' mee, die tussen de verschillende stopplaatsen herinneringen op gingen halen. Verder waren er mensen, die al geruime tijd in Rosmalen woonachtig zijn en door de jaren heen al veel kennis ervan hebben vergaard. Zij gingen regelmatig met anderen in gesprek om feiten beter op een rijtje te krijgen. Een echtpaar had zich opgegeven, omdat zij binnenkort in Rosmalen komen wonen en er eigenlijk weinig of niets van kennen/weten. Zij wilden meer over ons dörpke te weten komen en vast kennis maken met hun toekomstige woonomgeving. Deze reden om mee te lopen was voor mij een volkomen verrassing. Volgens mij hebben alle deelnemers de wandeling als interessant en gezellig ervaren, ook al bleek het in werkelijkheid langer te duren dan verwacht. Ik kijk al uit naar deel 2 van deze wandeling!



Verder is er door diverse vrijwilligers hard gewerkt om de presentatieruimte netjes in te richten en de archiefruimte zo te veranderen, dat er weer goed, prettig en effectief gewerkt kan worden door de diverse werkgroepen. U wordt bij deze uitgenodigd om na de vakantie eens een kijkje te komen nemen. Dat kan op een maandagavond, maar ook met bijvoorbeeld *Open Monumentendag* op zondag 9 september. Hiermee komen we bij een blik vooruit: Voor informatie over *Open Monumentendag* en andere geplande activiteiten in 2012 wil ik u verwijzen naar het activiteitenoverzicht.

Als laatste wil ik u aandacht vragen voor een grote activiteit in 2014. Het lijkt nog ver weg, maar in januari van dat jaar bestaat *Heemkundekring Rosmalen* 25 jaar. Dat willen we groots vieren, maar dan moet er een stevige werkgroep zijn om het allemaal op poten te zetten. Helaas is deze groep nu nog veel te klein, graag hebben we er nog wat mensen bij (minstens 3). Ziet u het zitten om in deze groep aan te schuiven, meld u dan snel aan!

Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter.

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN ZOMER/HERFST 2012

Juli: Geen activiteiten i.v.m. de vakantietijd

Maandag 20 augustus 19.30 uur:

Werkgroepenoverleg: Overleg met de werkgroepcoördinatoren.

Zondag 9 september:

Open (Monumenten)dag bij Perron 3 en KOM-festival.

Open Monumentendag met als thema “Groen van toen” wordt bij ons weer in samenwerking met Perron 3 en andere gebruikers ervan gehouden. Perron 3 houdt een Open Dag. Wat er allemaal precies te doen zal zijn staat nog niet helemaal vast. Er zal een tentoonstelling zijn, minimaal één

film gedraaid worden en er zullen diverse optredens gegeven worden. Definitieve gegevens zullen in diverse media bekend worden gemaakt.
Entree gratis

Woensdag 3 oktober 19.30 uur:

‘200 jaar gevangenis ’s-Hertogenbosch’

Lezing door dhr. Klaas de Graaff

In 1807 werd in de Sint Jorisstraat in ’s-Hertogenbosch een tuchthuis gebouwd, omdat de oude Leuvense Poort al lang niet meer voldeed. Wie waren de boeven, de bewaarders en de regenten? Wat deden ze daar? Eten en drinken, ziek worden en doodgaan, bidden en vloeken. Werken aan het spinnenwiel of enveloppen plakken, leren lezen en schrijven. Wie waren zij? Bewaarders die dronken waren of ondeugende contacten legden met bewaardsters, stiekeme directeuren en strenge regenten. Dramatische verhalen over trieste figuren en over gewetenloze schurken. De geschiedenis is uit de honderden dozen van het Brabants Historisch Informatie Centrum gehaald. Deze lezing wordt ondersteund door een PowerPointpresentatie en heeft het boek “De polsslag van het kwaad” als basis en wordt verweven met wat ‘Moorden in Brabant’.
Entree: leden € 4,-; niet leden € 6,-

Woensdag 31 oktober 19.30 uur

Wegens succes en de vraag naar meer, een herhaling van de

Presentatie: ‘Van bidprentje tot gedachtenisprentje’

door de heren **Tiny Kappen** en **Arnold de Veer**

Onze Heemkundekring verzamelt al vele jaren bidprentjes. De afgelopen jaren zijn deze prentjes allemaal uitgezocht, op alfabet gezet, de dubbelen verwijderd, gescand en uitgebreid gearchiveerd. Het totaal aantal bidprentjes zit nu op ongeveer 6600 stuks (dubbelen niet meegerekend)! Elk bidprentje wat binnenkomt doorloopt eenzelfde proces.

In deze presentatie wordt u verteld hoe dit alles in z'n werk gaat. Wat levert het op voor onze Heemkundekring en wat kan het vervolgens voor u of anderen opleveren?

Waarschijnlijk heeft u er nooit bij stil gestaan, maar een bidprentje is voor ons niet alleen een herinnering aan een overledene, maar ook een bron van informatie.

Verskil met de vorige presentatie is dat er nieuwe ontwikkelingen zijn en deze u en ons nog meer informatie op kan leveren. Dit wordt deze avond ook aan u gepresenteerd.

Kom kijken en luisteren, het is zeker de moeite waard! Reserveer wel van te voren een plaatsje, want er is maar beperkt ruimte.

Entree: leden € 2,-; niet leden € 4,-

Donderdag 27 december: Oudejaarsborrel

Contact met Heemkundekring Rosmalen.

We merken en horen dat mensen niet goed weten hoe ze ons kunnen bereiken. Daarom het volgende overzicht:

- Voor informatie over activiteiten:
mail naar vancreij@online.nl of bel: 5210984.
- Voor andere informatie:
mail info@heemkundekringrosmalen.nl of bel op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur: 5221832.

VERDER VRAGEN WIJ UW AANDACHT VOOR

Donderdag 20 september: 's-Hertogenbosch: Aarts paradijs?

De studiedag van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch staat dit jaar in het teken van het werkzame leven van dr. Aart Vos. Hij neemt dit jaar na een periode van bijna 31 jaar afscheid van het Stadsarchief. Zes thema's uit de Bossche geschiedenis waarmee hij zich die afgelopen periode heeft beziggehouden komen tijdens de studiedag aan bod, te weten:

'De criminele mens' door Prof. dr. Trix van Erp-Jacobs (Tilburg University)

'Wooncultuur' door dr. Charles de Mooij (Noordbrabants Museum)

'De werkende mens' door Prof. dr. Maarten Prak (Universiteit Utrecht)

'Archivistiek' door drs. Valentijn Paquay (Stadsarchief 's-Hertogenbosch)

'De religieuze mens' door dr. Geard van Gorp (zelfstandig onderzoeker)

'Bouwhistorie' door Ronald Glaudemans (afdeling BAM, Gemeente 's-Hertogenbosch)

De studiedag vindt plaats op donderdag 20 september van 12:30 tot 16:40 uur in de hal van het Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7 te 's-Hertogenbosch. De toegang is gratis, maar alleen na voorafgaande aanmelding via stadsarchief@s-hertogenbosch.nl.

Omdat er veel belangstelling wordt verwacht en de ruimte een beperkt aantal aanwezigen toelaat, dient men zich vóór 1 september aan te melden.

Oktober: Maand van de Geschiedenis

Thema: "Arm en Rijk, van armenhuis tot stadspaleis".

De maand van de geschiedenis (oktober), zal geheel in het teken staan van het thema: 'Arm en Rijk, van armenhuis tot stadspaleis'.

Op een laagdrempelige manier zal *De Tijdreiziger* aan de hand van het hoofdthema ruim aandacht geven aan een viertal sub thema's:

- Wonen: Gezinsleven, woonhuizen, levenscyclus, kleding, eten, kinderspelen, huishouden, vervoer, etc.
- Sociale zorg: Bank van lening, banken, armenzorg, gaarkeukens, Lombarden, weeshuizen.
- Vrije tijd en vermaak: zwembaden, sociëteiten, sport, vakantie, uitgaan, horeca, bioscopen, jaarfeesten.
- Onderwijs en werk: leren, arbeid, thuiswerk, werkloosheid.

Rondom deze onderwerpen worden tal van activiteiten georganiseerd. Naast vier thema-avonden, op bijzondere locaties, worden er op eigentijdse manier etalages door studenten ingericht in de Bossche Binnenstad.

Daarnaast komen er “stamtafel”-gesprekken met ouderen, die de crisis uit de jaren 20 en 30 hebben meegemaakt en jongeren. Deze gesprekken worden geregistreerd en uitgezonden op tv en gebruikt als inleiding op de thema-avonden. Op middelbare scholen worden objecten geplaatst die te maken hebben met de thema's. Social media zoals Facebook en Youtube worden ruim ingezet, maar ook de lokale omroep en gedrukte media.

De maand wordt maandag 1 oktober a.s. geopend in de Pleinzaal van het Theater aan de Parade, met de ‘Avond van de Geschiedenis’. Een avond vol vooruitblikken, films, sprekers en vertier. Kortom een avond met voor ieder wat wils.

Ook zullen dit jaar stadswandelingen, die rechtstreeks verband houden met de sub-thema's, niet ontbreken. Naast dit alles wordt er door het stadsarchief een wedstrijd uitgeschreven. Documentairemakers krijgen de gelegenheid om een film te maken over het thema Arm en Rijk. Een deskundige jury beoordeelt de ingeleverde scenario's en de winnaar wordt in de gelegenheid gesteld zijn scenario te verfilmen. Ook de jeugd wordt niet vergeten. Voor kinderen zal op theatrale manier de geschiedenis rond het thema “Arm en rijk” via nog bestaande panden als de Bibliotheek (Het voormalig Geefhuis), de bank van Leening, de oude St.Jacobskerk (Afdeling BAM) en het Zwanenbroedershuis worden voorgesteld.

‘Blikken op Brabant’

De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectief

De vensters van de Canon van Nederland zijn bij *Blikken op Brabant* telkens het uitgangspunt; deze nieuwe publicatie is een aanvulling op het nationale verhaal. Bijvoorbeeld het landelijke venster over de hunebedden, dat niets meldt over de vele grafheuvels – waaronder de grootste van Nederland – die in Noord-Brabant te vinden zijn. Of de historie van de Hollandse graaf Floris V, die beter in focus komt door het verhaal van de Brabantse hertogen, die in dezelfde tijd hun gewest tot het ‘Hart van de Nederlanden’ maakten. Ook de Eerste Wereldoorlog had in de zuidelijke

provincies een andere, veel directere impact, met zijn honderdduizenden gevluchte Belgen en ingrijpende gevolgen van de ‘Dodendraad’. En tenslotte is de geschiedenis van de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog tevens een goed voorbeeld van hoe een blik uit het Brabantse venster toch echt iets anders laat zien dan in de Canon van Nederland het geval is. Met *Blikken op Brabant* wordt een breder perspectief geboden, een ander camerastandpunt, waardoor het nationale verhaal wordt aangevuld en men een nog rijker beeld krijgt van de historie, een beeld dat wellicht ook directer aansluit bij de persoonlijke beleving en de directe omgeving.



Dit boek is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de stichting Brabants Heem (waarbij ook onze Heemkundekring Rosmalen is aangesloten) en is vanaf september 2012 verkrijgbaar, o.a. door

het zenden van een mail naar info@erfgoedbrabant.nl of een bericht naar Erfgoed Brabant, Antwoordnummer 10032, 5200 VB 's-Hertogenbosch. De winkelprijs van dit rijk geïllustreerde boek, vol foto's, prenten en overzichtskaarten bedraagt € 22,50.



Nuland kiest voor 's-Hertogenbosch !!?

Mocht de fusie per 1 januari 2015 van de gemeente Maasdonk met Bernheze geen doorgang vinden, dan is de kans groot dat Nuland toch voor een samengaan met Den Bosch en Rosmalen gaat kiezen. In dat geval zijn Heeseind en het gebied Heiduinen weer terug bij waar zij eeuwenlang eens mee verbonden waren.

